



An angel in the book of life  
wrote down my baby's birth,  
then whispered as he closed the book.  
"Too beautiful for earth!"

# Finn Kozlowski

\*05 oktober 2017

Kleine man van Kim Kozlowski  
Knuffelvriendje van Lexie 🐾



Je eerste lachje niet kunnen horen,  
even knuffelen kan nu niet,  
het ontdekken van je tandjes  
of je troosten bij verdriet  
of je eerste stapjes hand in hand.  
Maar ondanks dit alles heb ik met jou een band.  
Ik zal je nooit mama horen zeggen  
en dat doet vreselijk pijn.  
Maar jij, mijn allertiefste schat, zal altijd bij me zijn.  
Ik heb je nog even kunnen vasthouden,  
het was een intens moment, je was mijn dierbaarste bezit,  
ik ben blij dat ik je heb gekend.  
De warmte die jij me gaf was als een stralende zon,  
maar ik wist dat ik je niet houden kon.  
Toch vind ik het heel fijn jouw mama te zijn.  
Als ik dan mijn ogen sluit dan zie ik jou, mijn kleine spruit.  
Een engel om me heen,  
een herinnering voor mij alleen.



