



*Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.*



Juffrouw Idalie Thijs

Idalie werd geboren te Rijkhoven op 8 januari 1940 en zij is godvruchtig overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 18 juli 2018 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de **O.L.Vrouw Geboortekerk te Rijkhoven op woensdag 25 juli 2018 om 10.30 uur**, gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

U kan Idalie een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar familie bij :

Uitvaartcentrum Merken,
Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen,
dinsdagavond 24 juli 2018 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Nico (†) en Jeanny (†) Claesen - Thijs
Winy en Inge Claesen - Thijssen
Jordy Claesen
Yenthe Claesen

Gerard en Gilberte Thijs - Reekmans
Kris Thijs

haar broer, schoonzus, neven en nicht

De familie Thijs - Ghijssen.

Met dank aan:

Haar huisarts Rudi Thijs.

Verplegend personeel en medebewoners van WZC
Demerhof te Bilzen.

Dokters en verplegend personeel A.Z. Vesalius te Tongeren.
Iedereen die Idalie met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Rouwadres:

p.a. Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Familie Idalie Thijs
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Voor Idalie zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistievieringen van de parochiefederatie Bilzen-Centrum in het weekend van 28 en 29 juli 2018.