



Voor jou ging het sterven niet ineens, je hebt er moedig voor gestreden. Niemand kan weten wat je hebt gevoeld, ook niet wat je hebt geleden.



Irma MEERS

weduwe van
Cornelis Nulens († 1999)

Lid van Samana Vlijtingen.

Geboren te Rosmeer op 8 januari 1924 en zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in WZC Huyse Elckerlyc te Millen op 17 augustus 2018.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Adriaan en Flory Nulens - Dello

Maurice en Bertina Lejeune - Nulens

Jos en Alida Verborgstads - Nulens

haar kinderen

Berry en Jenny Lejeune - Wieser

Seema Nulens en Bart Ballet

haar kleinkinderen

De families Meers - Loyens en Nulens - Simenon.

Met dank aan het verplegend personeel en medebewoners van WZC Huyse Elckerlyc te Millen.

Volgens de wens van Irma en haar familie zal de afscheidsplechtigheid, gevolgd door de crematie, in intieme kring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake die zal doorgaan in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen op woensdagavond 22 augustus 2018 om 18.45 uur.

U kunt Irma een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar familie bij : Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen, woensdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Medeleven: Uitvaart. Merken - t.a.v. familie Nulens - Meers

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.