



*Zoveel moed getoond,
zo intens gestreden.
Niet eens voor jezelf,
liefde was je reden.*

Marcel Huls

weduwnaar van Marie-Louise Festraets († 1991)
echtgenoot van Isabella 'Betje' Vaesen

Marcel werd geboren te Herderen op 28 april 1936 en hij is zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie, in het Jessa Ziekenhuis Campus Salvator te Hasselt op 14 oktober 2018 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de **Sint-Janskerk te HERDEREN op ZATERDAG 20 oktober 2018 om 10.30 uur**, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

U kunt Marcel een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen, vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Isabella 'Betje' Vaesen

zijn echtgenote

Hugo Huls

Chris en Ann Alaerts - Huls

Lies

Lore

Joseph en Sonja Roemer - Tricnont

Jerome

Didier Tricnont

Nathalie

Anna-Lou

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:

zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten van de families Huls - Meers, Festraets - Smeers en Vaesen - Nelissen.

Een warm woord van dank aan:

iedereen die Marcel met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:

Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. familie Marcel Huls

of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be