

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.
(Stijn Streuvels)*

Anna Kellens

weduwe van Jef Knaepen († 2016)

*Lid van Ziekenzorg en van het
Heilig Paterke Valentinus van Hasselt.*

Geboren te Herderen op 21 maart 1926 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in het
A.Z. Vesalius te Tongeren op 3 mei 2019, gesterkt door
het Heilig Sacrament der Zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen van
Anna tijdens de gebedswake in de Parochiekerk Sint-Mauritius
te Bilzen op donderdagavond 9 mei 2019 om 19.00 uur.

Na de gebedswake is er gelegenheid tot een laatste groet in
aanwezigheid van de familie bij Uitvaartcentrum Merken,
Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen tot 20.30 uur.

De afscheidsviering zal plaatshebben in intieme familiekring
in de Aula van Uitvaartcentrum Merken.

Delen mee in het verdriet: de families
Kellens - Molenaers - Knaepen - Panjaers en Stevens - Kellens.

Met dank aan:
Dokter Moermans, haar huisarts
Iedereen die Anna met liefdevolle zorgen heeft omringd.
Verplegend en verzorgend personeel van het Wit-Gele Kruis
Medebewoners Serviceflats 'De Wende'

Medeleven: Familie Knaepen - Kellens Anna
p/a. Uitvaartcentrum Merken
Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Voor Anna zal er ook gebeden worden tijdens de
eucharistievieringen van de Parochiefederatie Bilzen-Centrum
in het weekend van 18 en 19 mei.