



*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
Maar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe
(Toon Hermans)*

Pierre VANDERBROECK

echtgenoot van Marlou Jacobs

*Oud-Prins C.V. De Witters 1989
Lid van de Veteranen De Geneffe
Voorzitter Ruitersclub De Geneffe*

Geboren te Maastricht op 13 juli 1939 en in het bijzijn van zijn naaste familie zachtjes ingeslapen in W.Z.C. Kristallijn te Grote-Spouwen op 6 januari 2021.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Marlou

zijn echtgenote

Anton

Damian

Katja en Roland

Mathis

Kenneth

Philip

Charlize

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:

de families Vanderbroeck - Jennekens en Jacobs - Keulen.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Dokter Anne Vrijens, zijn thuisverpleging Anita en Els, verplegend personeel van W.Z.C. Kristallijn Grote-Spouwen en iedereen die Pierre met liefdevolle zorgen omringd heeft .

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen van Pierre, maar omwille van deze uitzonderlijke tijden zal het afscheid op dinsdag 12 januari 2021, in de Aula van Uitvaartcentrum Merken, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Kanne, plaatsvinden in intieme kring.

Omwille van de Covid-19 maatregelen is er helaas geen publiek begroetingsmoment mogelijk.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken

t.a.v. Familie Pierre Vanderbroeck - Jacobs

Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieve dit als zodanig te beschouwen.