

*Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven, blijf je in onze harten leven...*



Sabine Aerts

*Zorgkundige bij het Wit-Gele Kruis
Afdeling Hoeselt*

Geboren te Tongeren op 31 mei 1970 en onverwacht bij haar thuis te Alt-Hoeselt overleden op 9 januari 2021.

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen van Sabine, maar omwille van deze uitzonderlijke tijden zal het afscheid, op zaterdag 16 januari 2021 in de Sint-Lambertuskerk te Alt-Hoeselt en de bijzetting in de familiegrafkelder, plaatsvinden in intieme kring.

Omwille van de Covid-19 maatregelen is er helaas geen publiek begroetingsmoment mogelijk.

Liefste Mama van
Eline en vriend Steve
Lenn

Liefste Omie van
Laure

Dochter van
Mathieu (†) en Justine

Zus van
Kamiel en Marie-Louise
Guy en Conny
Marina en Jacques
Huberte en Benny

Delen mee in hun verdriet: haar neven en nichten van de families Aerts - Vandormael.

Een warm woord van dank aan haar goede vriend Julien, haar hartsvriendin Marina en aan iedereen die Sabine een warm hart toedroeg.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
t.a.v. Familie Aerts Sabine
p/a. Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen / Bilzen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be