



*Zo zacht als het licht van een kaars
ben je gestorven.*

*Aan het einde van je kracht,
zonder woorden, zonder klacht.*

Idalie Lenaerts

echtgenote van wijlen
Joseph Moermans († 1995)

*Lid van Samana en van meerdere
godvruchtige genootschappen.*

Geboren te Vlijtingen op 7 augustus 1932 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in
WZC Kristallijn te Grote-Spouwen op 16 maart 2021.

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen
van Idalie, maar in deze uitzonderlijke tijden zal het
afscheid op zaterdag 20 maart 2021 in de
Sint-Albanuskerk te Vlijtingen, gevolgd door de
bijzetting bij Joseph in de familiegrafkelder,
in intieme familiekring plaatsvinden.

Omwille van de Covid-19 maatregelen is er helaas
geen publiek begroetingsmoment mogelijk.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Joseph en Carina Jorissen - Moermans
Davy
Robby

Danny Moermans († 2004)
Jonas
Marco en Sanne Huyben - Moermans
en kinderen

Rony Moermans

Sue en Bo Boonprapai

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Delen mee in hun verdriet: haar broers (†), zus (†),
schoonbroers (†), schoonzussen, neven en nichten.

De families Lenaerts - Simenon en Moermans - Tilkin.

Een warm woord van dank aan:

Net, Bella en Lie, haar trouwe vriendinnen
Woonzorgcentrum Kristallijn Grote-Spouwen
Dokter Guido Neven, haar huisarts
Iedereen die Idalie met liefdevolle zorgen heeft omringd

Medeleven: Familie Moermans - Lenaerts Idalie
p/a. Uitvaartcentrum Merken
Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be