

'Ik heb goed geleefd en ik ben fier op mijn familie'



Paul Jans

'Paul de verver'

° Membruggen, 1 augustus 1947

† Genk, 6 maart 2021

'Ik was de jongste van 11. Ik was even coureur en lang keeper van Hedra Herderen. Ik verfde veel in het wit, maar ook in andere kleuren. Ik was schepen in de gemeente Riemst. Ik zong Kenny Rogers. Ik was visser en vogelvanger. Ik was gul op café. Ik was een echte familieman. Ik was de vriend van iedereen.'

Zijn familie:

Jaak (†) en Marida (†) Jans-Thys

zijn ouders

Harry (†) en Fina (†) Jans-Bosch

Zuster Jacques-Marie Maria Jans

René (†) en Jacqueline Withofs-Jans

Elias en Bertha Jhaes-Jans

Pauly (†) en Trinette Kerkhofs-Jans

Mathieu (†) en Jozefien Nijs-Jans

Jaak en Leny Kellens-Jans

Maurice (†) en Céline Jans-Nelissen

Henri (†) en Lutgarde Moermans-Jans

Jean en Marie-Louise Jans-Hermans

*zijn broers en zussen en hun 27 kinderen,
49 kleinkinderen en (voorlopig) 14 achterkleinkinderen*

**De uitvaart vindt plaats in de kerk van Herderen
en is enkel op persoonlijke uitnodiging.**

Condolaties kunnen per mail naar pauldeverver@gmail.com
of naar Lutgarde Jans, Genutstraat 39 bus 22 in 3740 Bilzen.

Bijzondere dank aan zijn zus Lutgarde, zijn petekind Vivian Kerkhofs
en zijn neef Jaak Nijs voor de aanhoudende goede zorgen.