



Liefdevolle herinnering aan

Avremi “Avie” Shor

Vriend en liefste maatje van José

Papa van Gally en Lilach

Opa van Eyla

Broer van Tsjona en Uri

Geboren te Jaffa (Israël) op 20 augustus 1951 en onverwacht
bij hem thuis te Riemst overleden op 3 juni 2021.

*Charmant, lief, behulpzaam
altijd humor*

*De beste papa, opa, broer,
partner en vriend*

Dat was jij! ❤️

In ons hart zul je altijd blijven

We gaan je héél erg missen

We houden van jou

De familie dankt u voor uw medeleven en elk gebaar van troost.