



*Wilskracht
twee woorden, wil en kracht...
Aan het einde restte nog steeds de wil,
weg was de kracht.
Rust nu maar uit, jouw leven is volbracht.*



Marc BOGAERT

echtgenoot van Idalie Vanherle

Bestuurslid Wielierclub Rosmeer v.z.w.

Geboren te Vlijtingen op 13 mei 1952 en zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 6 januari 2022 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Idalie Vanherle *zijn echtgenote*

Michellina (†) Bogaert
Mikaël en Veerle Bogaert - Nelissen
Fenn
Jürgen en Marga Schepers - Bogaert
Tibo
Stan

zijn kinderen en kleinkinderen

Henricus (†) en Marguerite (†) Bogaert - Plessers *zijn ouders*
Michel (†) en Idalie Vanherle - Theunissen *zijn schoonouders*

Michiel Bogaert *zijn petekind*

Delen mee in hun verdriet: zijn broer, overleden broers, overleden zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bogaert - Plessers en Vanherle - Theunissen.

Een warm woord van dank aan dokters, verplegend en verzorgend personeel van het U.Z. Gasthuisberg Leuven.

Naar de wens van Marc en zijn familie zullen het afscheid en de crematie in intieme familiekring plaatsvinden.
De urne zal thuis een mooi, warm plekje krijgen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake die zal doorgaan in de Sint-Pieterskerk te Rosmeer op maandagavond 10 januari 2022 om 19.00 uur.

U kunt Marc een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen, maandag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Rouwbeklag: p.a. Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. Familie Marc Bogaert - Vanherle

Wij waarderen uw geste van harte, maar liever géén bloemen aub. Graag een vrijblijvende gift aan het Transplantation Fund van het K.U. Leuven BE45 7340 1941 7789 met vermelding van 'Marc Bogaert'.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.