

*Groot was de liefde
Groot het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet.*



Elisabeth Loyens

weduwe van Gerard Gerits († 05/04/2018)

Geboren te Kesselt op 27 januari 1941 en omringd door haar familie zachtjes heengegaan in Woonzorgcentrum Kristallijn te Grote-Spouwen op 16 oktober 2022 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid, **in intieme familiekring**, zal doorgaan in de Sint-Catharinakerk te Mopertingen gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 21 oktober 2022 om 19.00 uur.

U kunt Elisabeth een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen, vrijdag na de gebedswake tot 20.30 uur.



Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Carlo en Marielle Rochus - Gerits
Evi en Xander

David en Elly Bogaerts - Gerits
Robin en Nickie

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Loyens - Moors en Gerits - Bastiaens.

Een warm woord van dank aan:
Dokter Michiel Gerits, haar huisarts
Directie, personeel en medebewoners wzc Kristallijn
Iedereen die Elisabeth met vriendschap omringd heeft.

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
t.a.v. Familie Gerits - Loyens Elisabeth
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be