

*Stil ben je van ons heengegaan.
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen
zal ons zwaar vallen.*



Idalie Moors

weduwe van Martin Palmaers († 16-03-2020)

Erelid Heilig Paterke Valentinus van Hasselt

Geboren te Mopertingen op 27 oktober 1937 en zachtjes
ingeslapen in het Jessaziekenhuis Campus Salvator te Hasselt
op 7 november 2023 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Naar de wens van Idalie en haar familie zal het afscheid
in de Sint-Quintinuskerk te Hees, gevolgd door de bijzetting
bij Martin in het familiegraf, in intieme kring plaatsvinden.

U kunt Idalie een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar
familie bij Uitvaart Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen,
op vrijdagavond 10 november 2023 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Mathieu en Josiane Theunissen - Palmaers
Stijn en Liesbeth Theunissen - Maes
Louis
Noah
Martijn en Jana Theunissen - Banken
Thieu
Miel
Lou
Michiel en Sien Theunissen - Küsters
Twan

Raf en Samira Palmaers - Bruggen
Imke Palmaers
Wenke Palmaers

Raf en Veerle Cleuren - Palmaers
Lara Cleuren

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

Delen mee in hun verdriet:

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Moors - Goossens en Palmaers - Hennus.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. Familie Palmaers - Moors Idalie

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be