

*Groot was de liefde, groot het verdriet,
mooi de herinneringen die zij achterliet.*



Christine Vanspauwen

echtgenote van wijlen
Firmin Vandebosch (†2007)

Geboren te Hoeselt op 28 september 1933 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in
WZC Eyckendael te Riemst op 19 januari 2024
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Naar de wens van Christine en haar familie zullen het
afscheid, de crematie en de bijzetting bij Firmin op de
begraafplaats te Hoeselt in intieme kring plaatsvinden.

**U kunt Christine een laatste groet brengen in aanwezigheid
van haar familie bij Uitvaartcentrum Merken,
Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen,
vrijdagavond 26 januari 2024 van 19.30 tot 20.00 uur.**

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Danny en Annick Vangermeersch - Vandebosch
Jessy Vangermeersch en Stijn
Xedra Vangermeersch en Bram

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De familie Vanspauwen - Ridders en Vandebosch - Debing.

Een warm woord van dank aan:

haar huisarts Stefanie Cleuren, het Wit-Gele Kruis,
verplegend en verzorgend personeel en medebewoners
van Woonzorgcentrum Eyckendael Riemst.
Allen die Christine met liefdevolle zorgen,
steun en vriendschap omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken

T.a.v. Familie Vandebosch - Vanspauwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be