

*Zolang je leefde,
leefde je voor ons.
Zolang je streed,
streed je voor ons.
Steeds bezorgd zijn om anderen,
waarbij je jezelf totaal wegcijferde.
Je deed je werk vol plichtsbesef.
Je leven was gedragen door een
eenvoudig maar oprecht geloof.*



Dina Moors

weduwe van Clement Daenen (†2019)

Lid van Samana Vlijtingen.

Geboren te Vlijtingen op 3 augustus 1933 en zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in Woonzorgcentrum Kristallijn te Grote-Spouwen op vrijdag 2 augustus 2024 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Naar de wens van Dina en haar familie zullen het afscheid, de crematie en de bijzetting in het urnengraf bij Clement op de begraafplaats te Vlijtingen, in intieme kring plaatsvinden.

U kunt Dina een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen, woensdag 7 augustus 2024 van 19.00 en 20.00 u.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Johan en Lisette Enis - Daenen
Tim en Sara Enis - Finali
Yannick en Lore Dello - Enis

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Moors - Wijckmans en Daenen - Lenaerts.

Een warm woord van dank aan:

Dokter Jan Gilissen, haar huisarts.
Het voltallige team en medebewoners WZC Kristallijn.
Allen die Dina met liefdevolle zorgen, steun en vriendschap omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken

T.a.v. Familie Daenen - Moors Dina

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be