

*Degenen die ik liefheb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad, weer te zien.*



Paulus 'Paul' Loyens

weduwnaar van Antonie Nelissen († 1981)

Geboren te Hees op 29 oktober 1933 en zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie in WZC Kristallijn te Grote-Spouwen op donderdag 10 oktober 2024 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Wij nemen samen afscheid van Paul tijdens de begroeting op dinsdagavond 15 oktober 2024 tussen 19.00 en 20.00 uur bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen.

Naar de wens van Paul en zijn familie zal het afscheid in intieme kring plaatsvinden.

Paul zal verder leven in de harten van:

zijn zoon, schoondochter en kleinzoon
Stefan en Marijke Loyens - Merken
Yenthe

Francisca (†) Loyens
Jean (†) en Jeanne (†) Roebben - Loyens
René (†) en Maria (†) Cielen - Loyens
Theodoor (†) en Alice (†) Loyens - Vos
Joris (†) en Isabella (†) Loyens - Huskens
Mathieu (†) en Elisa Bruggen - Loyens
Pater Mathieu (†) Nelissen, Priester van het Heilig Hart
Evrard (†) en Lizette (†) Nelissen - Jeurissen
Berthy (†) en Jeanne (†) Vanspauwen - Nelissen
Jean (†) en Yvonne Dirix - Nelissen
Ludo en Hilda Nelissen - Dirix
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Loyens - Dirix en Nelissen - Hennus.

Met speciale dank voor de goede zorgen aan:

zijn huisarts dr. Tony Hennus,
het voltallige team en medebewoners WZC Kristallijn.
Allen die Paul met liefdevolle zorgen, steun
en vriendschap omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken

T.a.v. Familie Paul Loyens - Nelissen

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be